

GIVERKAMP, THE CIRCLE OF LIFE, LIBRAMONT-CHEVIGNY



“HET LEVEN IS EEN FEEST”

Er was eens een kleine zaadcel in een land hier ver, ver vandaan. Deze kleine zaadcel kreeg de opdracht om een eitje te zoeken en zich daarin te nestelen máár dit avontuur, deze tocht, lag bezaaid met gevaren...

De kleine zaadcel trok erop uit voor een tocht van negen maanden langs tal van obstakels. De eerste beproeving was meteen de zwaarste, een zwemtocht dwars door de Rode Zee, een zee bestaande uit woeste wateren met gigantische golven, gevaarlijke zeemonsters en meer. Onze kleine held begon met veel moed aan de zware tocht maar werd al snel ontmoedigd door de eindeloosheid en het grote niets. Hij wou bijna opgeven toen er een klein lichtje opflakkerde in de verte... Nieuwe moed bracht hem dichterbij het groter wordende lichtje en plots besefte hij dat dit lichtje het eindpunt van de zwemtocht, Eileider de Goede Hoop, was! De kleine zaadcel spoelde hier licht euforisch aan maar die verdween even snel als ie gekomen was bij de aanblik van de gigantische berg die het tweede obstakel van zijn grote avontuur vormde.

Bergpas na bergpas en rots na rots raakte de kleine zaadcel steeds dichterbij de top maar de paden werden ook steeds onherbergzamer tot de zaadcel halt moest houden voor een massieve stenen muur van wel vijftig meter. Maar ook dit obstakel deed hem niet wankelen en hij begon aan de rotsbeklimming. Al na enkele meters werden zijn kleine, witte, vochtige handjes haast gevoelloos. Met de laatste kracht die er in z'n kleine lichaampje zat trok hij zich op, over de reling, en stond hij op de top van de Mount Eggerest.

De afdaling verliep vlot en zonder problemen en in het dal zag de kleine zaadcel de witte schijn van het Ei al maar uiteraard wachtte hem nog een laatste beproeving. Het gevecht tegen de gemene Cervix... Dit hels beest zag het Ei als haar bezit en niets of niemand mocht in de buurt komen. Zachtjes sloop de zaadcel naar het Ei maar het gekraak van een klein takje onder zijn voet verried hem en het beest stormde op hem af. De kleine zaadcel begreep meteen dat ie in een hachelijke situatie zat. In zijn ooghoek zag hij het moeras van Baarmoederhalsius. Hier liep hij razendsnel naar toe en liet het gruwelijke monster op hem

af stormen. Op het laatste moment sprong de kleine zaadcel opzij en de Cervix viel het moeras in en stierf een pijnlijke dood.

Onze kleine zaadcel keek niet om en sprintte zo snel als zijn kleine beentjes hem dragen konden naar het prachtige Ei en nestelde zich hier. Zo werd er een nieuw wezen geboren, een klein mensje en dat ben jij!

Maar dat, lieve givertjes, dat is weer een heel ander verhaal.

EINDE

Het einde van dit prachtig sprookje is het begin van een nog mooier verhaal, het verhaal van het leven. Een mensenleven is een wonderlijk ding, steeds onderhevig aan veranderingen of, zoals wij het noemen: levensfases. Al die levensfases samen vormen de levenscyclus, The Circle Of Life. En deze gaan jullie aan den lijve ondervinden ...

Er zijn zes belangrijke levensfases: baby, ugly pre-teen, droomjob, mom/dad, midlife crisis, bejaard. Elke patrouille verkleedt zich in een andere levensfase.

BABY-fase: HADES

UGLY PRE-TEEN-fase: ATHENA

DROOMJOB-fase: APOLLO

MOM/DAD-fase: APHRODITE

MIDLIFE CRISIS-fase: HERMES

BEJAARDE-fase: DIONYSOS

Op zaterdag 16 juli worden de givers om 9u00 aan de Chalet verwacht met fiets én fietshelm. Slaapgerief, een tent en kledij voor drie dagen moet in fietszakken meegenomen worden.

Onze levenscyclus eindigt op zondag 31 juli. Onze levensschenkera, mama en papa, mogen zoon/dochter om 16u00 ophalen aan de Chalet op het Parochieplein.

Adres kampterrein:

Vieux Chemin 19, 6800 Libramont-Chevigny

(Brieven aan de givertjes worden dus ook naar dit adres verzonden --> zeker ook NAAM en SCOUTS 7^e SINT-ALEYDIS vermelden)

Wat neemt een levensgenieter allemaal mee op zijn/haar fiets?

- *Uniform*
- *Kledij voor 3 dagen*
- *Tentje (per 2 tot 3 personen)*
- *Matje*
- *Slaapzak*
- *Toiletzak*
- *Sportschoenen (om te fietsen)*
- *Rugzakje met lunchpakket en drinkbus*
- *Fietshelm*
- *Fietslichtjes*
- *Fiets in goede staat*

Wat neemt een levensgenieter allemaal mee in zijn/haar trekruugzak?

- *Zeep (bio) en shampoo*
- *Handdoek en washandje*
- *Das + hemd + groene broek/rok (VERPLICHT!)*
- *Kledij die vuil mag worden (warm; regen)/ voldoende ondergoed!/ wandelschoenen, reserveschoenen*
- *Zwemkledij*
- *Zonnecrème, hoedje, zonnebril ...*
- *Keukenhanddoek*
- *Zaklamp + zakmes*
- *Rood en wit fietslichtje*
- *Wit shirt (mag NIET bedrukt zijn)*
- *Verkleedkledij (zie 6 levensfases)*
- *Mondmasker (3-tal in plastic zakje)*
- *Handgel (eventueel)*
- *Persoonlijke medicatie (afgeven aan leiding)*
- *ID (afgeven aan leiding)*
- *MoBIB-kaart (als je dit hebt)*
- *Envelop met postzegel en ingevuld adres (als u graag een briefje van uw giver krijgt)*
- *10 euro (zakgeld tweedaagse)*
- *Opgewarmde spieren (niet verplicht)*
- *Schrijf zeker overal je naam in om de berg verloren voorwerpen klein te houden*

Wat neemt een levensgenieter zeker niet mee?

- *Multimediatoestellen, horloge*
- *Mama, papa, huisdier etc.*
- *Snoep (tenzij voor de HELE groep)*
- *Slechte manieren*

Een levensgenieter brengt zijn bagage steeds op voorhand binnen.
Uw trekrugzak wordt verwacht op vrijdag 15/07 om 15u00 aan de Chalet waarna u ons mag helpen met het inladen van de camion.

Dat het een onvergetelijk avontuur wordt, staat vast maar komt ook met een prijskaartje. Gelieve dus het bedrag van €150 te storten op het rekeningnummer **BE77 7340 5467 2542** voor 30/06 met vermelding **GIVERKAMP + NAAM LID.**

Mocht u nog met vragen zitten dan kan u ons altijd bereiken via mail givers@scoutsaleydis.be of op volgend nummer 0479928068 (gsm Wout).

LIVE, LAUGH, LOVE EN TOT OP KAMP

DIKKE SMAKKERDS

DELPHINE, ELIAS, ILIAS, IRIS, FLORENCE, MATHIAS,

WANNES EN WOUT